

# ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ 2008

## ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ



*Αν αλήθεια θέλετε να ζήσετε, καλύτερα ν' αρχίσετε τώρα αμέσως.*

*Ανοίξτε ένα παράθυρο στην ψυχή σας, παιδικές ικεσίες και μνήμες, αρώματα της άγουρης νιότης, ένα ρολόι σταματημένο στην ώρα που αργήσατε! Κάπου εκεί, σε μια γωνιά, η πρώτη υπόσχεση, το αγίασμα της ζωής! Από όνειρο σε όνειρο, από νίκη σε νίκη, θα φτάσετε, σαν μια άλλη δικαιοσύνη, στην αληθινή ζωή.*

*«Είμαστε το μεγάλο καράβι που ένας φλεγόμενος ήλιος σέρνει μέσα στο διάστημα, μια παντοδύναμη ψυχή οδηγεί στον προορισμό μας. Κι ο καθένας, κι η κάθε μία από μας είναι επίσης ένα καραβάκι φορτωμένο όνειρα που αρμενίζει μέσα στη θάλασσα της ζωής. Θ' ακολουθήσουν κι άλλα καράβια – αχνάρια των δημιουργών μέσα στους αιώνες!»*

*Καλό ταξίδι  
Ο Διευθυντής*

*Κωνσταντίνος Δημογέροντας*

# ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ



Αγαπητά μας παιδιά,

Ήρθε η πολυπόθητη στιγμή της αποφοίτησής σας, καθώς ολοκληρώνετε τα δώδεκα χρόνια των σχολικών σας σπουδών. Θα είστε σε λίγο καιρό ελεύθεροι από προγράμματα, κατευθύνσεις, μαθήματα επιλογής. Όλα αυτά που στάθηκαν η καθημερινή σας συντροφιά, πολύ σύντομα θα σας φαίνονται μακρινά και ίσως παιδικά.

Η ζωή ανοίγεται μπροστά σας κι εσείς είστε έτοιμοι να την κατακτήσετε. Οι καθηγητές σας προσπαθήσαμε τα τρία τελευταία χρόνια να σας εφοδιάσουμε με τα πιο χρήσιμα εφόδια. Συγχωρήστε μας, αν σας αδικήσαμε, αλλά θα καταλάβετε αργότερα ότι σας αγαπήσαμε και ότι σας φερθήκαμε σαν να ήσασταν όλοι δικά μας παιδιά.

Βλέπουμε την αλλαγή σας, σας αισθανόμαστε μεγαλύτερους και πιο υπεύθυνους, αποφασισμένους και πιο στοχαστικούς. Πιστεύουμε σε σας και περιμένουμε να αλλάξετε αυτά που δεν καταφέραμε ή δεν προλάβαμε εμείς. Μη ξεχνάτε ότι πίσω από κάθε πρόσωπο βρίσκεται μια ψυχή και μια καρδιά. Ο άνθρωπος να είναι πάντα το κέντρο της προσοχής σας.

Καλή επιτυχία στους στόχους σας  
και εκπλήρωση των ονείρων σας!

Με πολλή αγάπη  
Μαρία Παπαδάκη

# Αφιέρωσεις στα παιδιά που μας αφήνουν...

Εύχομαι ολόψυχα στα παιδιά της Γ' Λυκείου Καλή Επιτυχία στις Εισαγωγικές εξετάσεις, Καλή σταδιοδρομία και ευόδωση όλων των προσδοκιών τους.

Με αγάπη  
**Χρήστος Βασιλείου**

Πώς άραγε να μην περάσω ωραία στην εκδρομή με τόσο καλά, χαρούμενα και υπάκουα παιδιά; Θα μου μείνει αξέχαστη η Βαρκελώνη. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εξετάσεις, υγεία και τύχη στη ζωή σας.

Με αγάπη, η καθηγήτριά σας  
**Μαργαρίτα Διακάκη**

Αγαπημένοι μου τελειόφοιτοι, ένας κύκλος της ζωής σας έκλεισε, αλλά το ταξίδι στις γνώσεις και στις δοκιμασίες θα συνεχίζεται. Πιστεύω ότι συμβάλαμε όλοι οι συνάδελφοι μ' ένα μικρό λιθαράκι στο οικοδόμημα της προσωπικότητάς σας. Σας εύχομαι η ζωή να σας επιφυλάσσει χαρές και στα απρόοπτά της πάντα να βλέπετε την άποψη «ουδέν κακόν αμιγές καλού». Πάντα επιτυχίες στην ευόδωση των στόχων σας.

Μ' αγάπη, η Καθηγήτριά σας  
**Εφη Καβγιούλα**

Στις αποσκευές της ζωής σας, για να μιλήσω τη γλώσσα σας, στο εφημερο άγνωστο και στην πλάνη της νιότης, θα χάριζα τρία τινά: α) ένα ζευγάρι φίλων αριθμών (1184, 1210) του μεγαλύτερου βιολιστή Νικολό Παγκανίνι, για να θυμάστε ό,τι μας συνέχει, β) το τραγούδι «Kyrie» του ροκ συγκροτήματος Mister Mister, για να ψιθυρίζετε στα σταυροδρόμια σας. γ) τα λόγια του τρελλού πρωταγωνιστή στην ταινία «Ο λόγος» (Ordet) του Carl Dreyer: «Κι αν δεν ανασταίνεται, είναι επειδή σας λείπει η πίστη. Αν την είχατε αληθινή, θα γινόταν το θαύμα», για να το αποζητήσετε. Αυτά θα τα τύλιγα μέσα σε μία ανυπόκριτη ρ = 1-ημθ που να κλείνει τον κόσμο όλο, ή όπως θα το 'λεγε κι ο Buz Lightyear στο Toy Story «Στο άπειρο κι ακόμη παραπέρα».

**Νικόλαος Α. Ε. Καλοσπύρος**

Εύχομαι στους τελειόφοιτους να επιδείξουν ως ακαδημαϊκοί πολίτες και πολίτες γενικά, όπου κι αν βρεθούν, το ίδιο ερευνητικό πνεύμα και τη διάθεση για γνώση, που είχαν και στο σχολείο. Είμαι σίγουρη ότι μετά από χρόνια, όταν τυχαία θα συναντιόμαστε, θα θυμόμαστε πάντα με χαρά και συγκίνηση τις κοινές εμπειρίες μας στο Γενικό Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων.

**Δικαία Κάλφα**

Αγαπητές/οί τελειόφοιτες/οι, ένας σημαντικός κύκλος της ζωής σας κλείνει και ανοίγει ένας άλλος πολύ σημαντικότερος: Γίνεστε ενεργοί πολίτες της ελληνικής κοινωνίας. Εύχομαι εσείς να αποτελέσετε το μοχλό για την αναμόρφωση της ελληνικής κοινωνίας με βάση τις αρχές της αξιοκρατίας, της ελευθερίας και της δημοκρατίας, με τις οποίες διαπαιδαγωγηθήκατε στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον. Καλή τύχη στην προσωπική και επαγγελματική σας ζωή!

**Ιωάννα Κουραμπέα**

Αγαπημένα μου παιδιά,

Σε λίγο καιρό που θα σας συναντήσω ξένοιαστους από τα 'βάσανα Πανελληνίων', θα 'θελα να κρατάτε κάτι από το μαθητικό σας αυθορμητισμό και να τα πούμε 'εκτός ύλης'.

Να είστε πάντα ευτυχημένοι με τις επιλογές σας. Αν θα σας θυμάμαι; Δε νομίζω ότι ξεχνιέστε εύκολα.

**Μαίρη Κωπτούλα**

Εύχομαι να κάνετε σωστές επιλογές, να είστε ενεργοί πολίτες, πάντα χαρούμενοι και ευτυχημένοι.

**Αντώνιος Λαμπουσαάκης**

Με υγεία, με τα εφόδια που προσφέρει η γνώση και με τη συμπαράσταση των μεγαλύτερων εύχομαι να πραγματοποιήσετε κάθε στόχο σας και πάντα να ευτυχείτε.

Με αγάπη  
**Ελένη Μαργαρίτου**

Σε μια ιδιαίτερη τάξη που γνώρισα σε μαθηματικο-λογικές και εξω-μαθηματικές δραστηριότητες και συζητήσεις εύχομαι καλή πρόοδο στη ζωή σας. Εξαιρετικά αφιερωμένο στα παιδιά της φετινής Βαρκελώνης, της περσινής Κρήτης,, στη τάξη της Λογικής (Fuzzy logic και όχι μόνο), στους οπαδούς του 'Prison Break' και του 'Nip Tuck', στους λάτρεις της μαθηματικής λογοτεχνίας και των 'Sin City' girls, των Oscars και των passo doble. Ετοιμασθείτε για πολλές Σάλες Ασκληπιού, ταρατσες Πεδρέρας και Dalinian λαβύρινθους, και να είσθε βέβαιοι ότι

«...as long as you are humble and you stay true inside... the sun will always rise and bring the light...» (H. Nova)

**Αρτεμης Μώρου**

Αγαπητοί τελειόφοιτοι, Η αποφοίτηση από το Λύκειο σηματοδοτεί το τέλος μιας ξένοιαστης περιόδου της ζωής σας αλλά και την αρχή νέων αγώνων και προσπαθειών. Εύχομαι σε όλους υγεία, δύναμη, τύχη, προκοπή και επιτυχία στις εξετάσεις σας και στη ζωή σας. Ποτέ να μην ξεχνάτε τα λόγια του ποιητή: «Μη φοβηθείς αυτόν που στήριξε / την πίστη πάνω στην ελπίδα. / Τον είδα στη ζωή να μάχεται, / μα πάντα ανίκητο τον είδα».

**Γεώργιος Θ. Ντούβαλης**

Ειλικρινά συγκινημένος αποχαιρετώ τα παιδιά της Γ' Λυκείου που μετά από τρία, ελπίζω, δημιουργικά χρόνια περνούν στην επόμενη φάση της ζωής τους με όλες τις προοπτικές εμπρός τους ευοίωνες. Εύχομαι να κρατήσουν στη μνήμη τους ό,τι αληθινό και χρήσιμο τους προσφέραμε. Με τις πιο θερμές ευχές μου για μια όμορφη ζωή γεμάτη δημιουργία και επιτυχίες.

**Παναγιώτης Σαβοριανάκης**

Αν και η φετινή χρονιά ήταν δύσκολη για μένα και δεν είχα τη χαρά να διδάξω και να μεταφέρω γνώσεις σε όλους τους μαθητές της Γ', η σκέψη μου ήταν πάντα κοντά σας και εύχομαι να σας ακολουθεί για πάντα στα όνειρά σας. Μέσα απ' τα βήθη της καρδιάς μου εύχομαι επιτυχία σε όλους σας στο δύσκολο δρόμο της ζωής σας.

**Θανάσης Κ. Σκαλωμένος**

# Ο ΧΟΡΟΣ

Με μεγάλη επιτυχία οργανώθηκε, το Σάββατο 12 Απριλίου 2008, ο χορός προς τιμήν των τελειοφοίτων του σχολείου μας και των καθηγητών τους.

Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Πειραματικού Γυμνασίου και Λυκείου Αναβρύτων στον καθιερωμένο τα τελευταία χρόνια χώρο του POLITIA TENNIS CLUB. Στο χορό συγκεντρώθηκαν γονείς και φίλοι των τελειο-φοίτων με τους τελευταίους να λάμπουν, πανέμορφες και πανέμορφοι, αδιαφιλονίκητοι πρωταγωνιστές μια εκδήλωσης της οποίας απόλαυσαν κάθε στιγμή. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Ρ. Χαλιώτη, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο Αμαρουσίου κος Π. Αλε-ξανδρής, η προϊσταμένη των εκπαιδευτικών θεμάτων της Β' διεύθυνσης Αθήνας κα Ε. Κωνσταντίνου, οι επίτιμοι πρόεδροι του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων κ. Ιωάννης Δαβίλλας και κ. Παν. Τσούτσος.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με το χαιρετιστήριο λόγο του προέδρου του Συλλόγου κ. Σταύρου Κόκκαλη και τους αντίστοιχους του διευθυντή του Λυκείου κ. Κ. Δημογέροντα και της κας Ρ. Χαλιώτη, την ευθύνη της παρουσίασης είχε ο καθηγητής του Λυκείου και μέλος του συλλόγου κ Α. Μποτσάκος.

Χαιρετισμό προς τους μαθητές, τους καθηγητές, τους γονείς και το ΔΣ του συλλόγου απηύθυνε ο εκ των σηματοφόρων του Σχολείου Σ. Μπασουράκος και η μαθήτρια του Γ3 Μ. Λιάγγα ως εκπρόσωπος των τελειοφοίτων.

Ο Σύλλογος απένειμε τιμητική πλακέτα στην απερχόμενη με συνταξιοδότηση κα Ουρανία Τσακίρη, Γραμματέα του Πειραματικού Γυμνασίου.

Η απονομή έγινε από τον πρώην διευθυντή του Γυμνασίου και νυν του Λυκείου κ. Δημογέροντα υπό το ζεστό χειροκρότημα, αφού η «κα Ουρανία» ήταν το πιο οικείο πρόσωπο για τους μαθητές και τους γονείς τους για πάρα πολλά χρόνια.

Στη συνέχεια ο διευθυντής του σχολείου, οι προσκεκλημένοι και κυρίως οι καθηγητές του σχολείου απένειμαν τις αναμνηστικές πλακέτες στους τελειόφοιτους.

Και μετά..... φαγητό, μουσική, χορός, διασκέδαση. Μαθητές, καθηγητές και γονείς έγιναν μια παρέα με το κέφι να κρατάει μέχρι τις μεταμεσονύκτιες ώρες. Η ικανοποίηση στα πρόσωπα των παιδιών ήταν έκδηλη. «Περάσαμε καταπληκτικά», «Ήταν πολύ ωραία» ήταν οι φράσεις που κυριάρχησαν. Οι εξετάσεις για λίγες ώρες είχαν ξεχαστεί.

«Κάνε άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά» έγραφαν οι πλακέτες των μαθητών και ευχή όλων μας είναι αυτή η φράση να αποτελεί μόνιμο οδηγό στη ζωή τους

Ανεξάρτητα όμως από τις όποιες «επιτυχίες» ή «ατυχίες» στις κατά καιρούς επιδιώξεις τους αυτό που θα τους προσδιορίζει να είναι η ευγένεια των στόχων τους.

Ανέστης Πιλιτσάς, γεωλόγος



## Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ



Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι  
Κύριοι Επίτιμοι Πρόεδροι του Συλλόγου μας  
Κύριε Διευθυντά του Πειραματικού Λυκείου Αναβρύτων  
Αγαπητοί Γονείς & Κηδεμόνες  
Αγαπητοί Μαθητές

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων, διατηρώντας την επί μακρά σειρά ετών παράδοση του Σχολείου, με μεγάλη χαρά τιμά κι εφέτος, με την αναμνηστική πλακέτα, τις προσπάθειες και τους κόπους των μαθητών της Γ' Λυκείου. Τιμά,

επίσης τον Διευθυντή και του Καθηγητές του Λυκείου για την άοκνη προσπάθεια που καταβάλλουν έτσι ώστε να εφοδιάσουν τα παιδιά μας με εκείνα τα προσόντα, τα οποία τους είναι απαραίτητα για τη συνέχιση των σπουδών τους στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και την κατάκτηση της ζωής.

Παιδιά, σας ευχαριστούμε για τις προσπάθειες που καταβάλλετε και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας για να σας βοηθήσουμε σε ό,τι χρειασθείτε.

Επίσης, θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου και τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του Δήμου Αμαρουσίου, οι οποίοι για πρώτη φορά και το τονίζω ιδιαίτερα αυτό, τιμούν με την παρουσία τους την αποψινή μας εκδήλωση.

Θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω και τους επιτίμους Προέδρους του Συλλόγου μας κ.κ. Ιωάννη Δαβίλλα, επίτιμο Αρεοπαγίτη και Παναγιώτη Τσούτσο, πρώην Λυκείαρχη του Σχολείου μας και τώρα Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, οι οποίοι δεν έχουν πάψει ούτε κατ'ελάχιστο να συνδράμουν το Σύλλογό μας σε ό,τι τους έχει ζητηθεί. Θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω και τους δωροδότες, οι οποίοι με τα πλούσια δώρα τους, βοήθησαν στην ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία της φετεινής εκδήλωσής μας.

Σας ευχαριστούμε όλους σας και σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση.

Με την ευκαιρία αυτή, αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω και τη Συντακτική Επιτροπή του ετήσιου σχολικού λευκώματος, γιατί με τον ίδιο ζήλο και άοκνη προσπάθεια συνεχίζει την έκδοση του εντύπου αυτού, το οποίο κρατά σε συνεχή επαφή τους αποφοίτους με τους συναδέλφους τους και τους καθηγητές τους.

Με τη βεβαιότητα ότι και οι επόμενοι θα διατηρήσουν τη λαμπρή παράδοση του Σχολείου μας, εύχομαι σε όλους σας, Καθηγητές, Γονείς και Παιδιά, υγεία και οικογενειακή ευτυχία, στους δε αποφοίτους καλή επιτυχία στις εξετάσεις τους και άριστη επαγγελματική αποκατάσταση στη συνέχεια.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου  
Γονέων & Κηδεμόνων του Πειραματικού  
Σχολείου Αναβρύτων  
Ο Πρόεδρος  
Σταύρος Γ. Κόκκαλης

## Απόσπασμα της ομιλίας του Διευθυντή του σχολείου μας στη γιορτή των τελειοφοίτων



Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές

Η σημερινή γιορτή είναι αφιερωμένη σε κάθε νέα και νέο που ξεκινούν τη ζωή τους, που αρχίζουν τη μεγάλη περιπέτεια. Ο μεγάλος κύκλος της μαθητικής ζωής τελειώνει. Τα βιώματα ταξινομούνται, οι εμπειρίες βάζουν θεμέλια σιγουριάς, οι γνώσεις γίνονται δοξάρι να τιναχτεί με ορμή η επιθυμία προς το κέντρο του στόχου. Η περιπέτεια της επιστήμης και το ταξίδι της ζωής σε λίγο καιρό θα γνωρίσουν καινούργια πρόσωπα... Σ' αυτή την κρίσιμη στιγμή της τελικής προετοιμασίας, στο κλείσιμο των «αποσκευών», στην πίεση της επιθυμίας, στις βαθιές ανάσες πριν τη μεγάλη κατάδυση στα νάματα την γνώσης, σ' αυτή την κρίσιμη στιγμή θα έχετε κοντά σας εκείνους που οι αγώνες και οι αρετές σας τους ενέπνευσαν αγάπη. Αγάπη- στήριγμα στην ολοκλήρωση της προσπάθειάς σας.

Διαβεβαιώνω τους μαθητές μας ότι θα κρατήσουμε στην καρδιά μας το τρυφερό τους πέρασμα και είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε μαζί τους τη χαρά της επιτυχίας. Τους υποσχόμαστε ότι θα μείνουμε πιστοί στο ανθρωπινό μέτρο, στη δίκαιη κρίση, την ποιοτική αναβάθμιση της γνώσης και τη στήριξη των συμμαθητών τους που συνεχίζουν τον αγώνα της γνωστικής και ηθικής αριστείας. Με όπλα μας την ευσυνειδησία και την αγάπη, θα συμπληρώνουμε τα ελλείποντα και θα προσπαθούμε να τους πείσουμε, με παράδειγμα το δικό σας πέρασμα, για το μεγαλείο της ευγενικής άμιλλας, την ωφέλεια της δημιουργικής φαντασίας, τα προαπαιτούμενα της τιμής, της ευθύνης και της φιλοτιμίας για τη συγκρότηση της προσωπικότητας.

Με αυτές τις σκέψεις ευχαριστώ θερμά:

- Το ΔΣ του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για την οργάνωση αυτής της όμορφης βραδιάς.
- Τους προσκεκλημένους που τιμούν τους μαθητές μας με την παρουσία τους.
- Τους συναδέλφους καθηγητές, αφραγείς ήρωες αυτού του ωραίου αγωνίσματος της μετακένωσης γνώσεων και αρετών. Τους ευχαριστώ για την αγάπη τους προς το σχολείο και τους μαθητές.
- Τους γονείς και τους συγγενείς των μαθητών μας για το οπλοστάσιο των αρετών, με τις οποίες τους δωράκισαν. Για τη συνεχή στήριξη τους στον κοινό μας αγώνα για το καλό των παιδιών τους.

Ευχαριστώ, τέλος, τις μαθήτριες και τους μαθητές μας για το χαμόγελο και τα φωτεινά τους πρόσωπα. Τίμησαν με την παρουσία τους το σχολείο μας και είναι έτοιμοι να μας δώσουν χαρά! Τους ευχαριστώ για το ήθος, τη φιλομάθεια, τον σεβασμό και την αγάπη τους! Θα σας συνοδεύει η έγνοια και η αγάπη μας.

Θυμηθείτε τα λόγια του ποιητή, σε παράφραση:

*«Αν δε μούδινες τους μαθητές, κύριε,  
Δε θάχα τίποτα για να ζήσω.  
Αυτά τα χωράφια δε θάταν δικά μου.  
Ενώ τώρα ευτύχησα νάχω μηλιές,  
Να πετάζουνε κλώνους οι πέτρες μου,  
Να γιομίσουν οι χούφτες μου ήλιο,  
Η έρημος μου λαό,  
Τα περιβόλια μου αηδόνια!»*

Καλή τύχη στη ζωή σας!

## Ο λόγος του σημαιοφόρου μας



Αγαπημένοι μας Δάσκαλοι και Γονείς,

Καθώς η κλεψύδρα του χρόνου φτάνει στο τέλος της, σηματοδοτώντας και το τέλος της σχολικής μας ζωής, συγκεντρωθήκαμε εδώ απόψε -εσείς οι πνευματικοί μας γονείς, εσείς, οι βιολογικοί μας γονείς, και εμείς, τα παιδιά σας, «οι απόφοιτοι του 2008»- σαν μια μεγάλη οικογένεια που τα τελευταία έξι χρόνια εργάστηκε μαζί, πιάσισε μαζί, μοιράστηκε λύπες και χαρές. Και όλα αυτά συνέβησαν στον αγαπημένο χώρο των Αναβρύτων, ενός σχολείου που προσπαθεί εδώ και χρόνια με μόχθο κι ελπίδα να αφήσει μια ποιοτική σφραγίδα στην εκπαίδευση, δημιουργώντας «ωραίες ψυχές» και μελλοντικούς επιστήμονες.

Βρισκόμαστε εδώ για να αποχαιρετήσουμε τα «ομορφότερά χρόνια μας» μαζί με εσάς, τους φυσικούς μας συμπαραστάτες, σε όλη την προσπάθεια που καταβάλαμε για να συνεισφέρουμε με το δικό μας τρόπο στην παράδοση του σχολείου μας, για να μη σας απογοητεύσουμε αλλά και για να μην προδώσουμε τα όνειρά μας. Είμαστε εδώ για να θυμηθούμε το ωραίο ταξίδι των έξι χρόνων: το πέρασμα από την παιδικότητα στην εφηβεία και την ωρίμανση. Μας έδωσε πολλά το σχολείο μας και ιδιαίτερα εσείς, οι δάσκαλοί μας, σ' αυτό το ταξίδι. Δεν μας διδάξατε μόνο τη γνώση, αλλά προσπαθήσατε να μας δείξετε και τρόπους για να κατανοήσουμε τον κόσμο γύρω μας, για να ξεχωρίσουμε το καλό και το κακό, το δίκαιο και το άδικο.

Και νομίζω πως εκφράζω όλη τη ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ 2008 λέγοντας πως απ' αυτό το ταξίδι αποκομίσαμε περισσότερες χαρές, πολλές γνώσεις και βασικές αξίες για τη ζωή μας. Διδαχθήκαμε τη σημασία της άμιλλας, τον τρόπο να οργανώνουμε τη σκέψη μας, την αξία της επιστημονικής έρευνας, το νόημα της αμφισβήτησης, αλλά και τη δύναμη του «μαζί» (μαζί με τους συμμαθητές, μαζί με τους καθηγητές, μαζί με την οικογένειά μας).

Όλοι μαζί, λοιπόν κι απόψε, γιορτάζουμε το τέλος αυτού του «ταξιδιού» και οργανώνουμε το επόμενο μας «ταξίδι» -αυτό των πανεπιστημιακών χρόνων- για το οποίο ως αποσκευές θα έχουμε τις μνήμες των ετών που περάσαμε στα Ανάβρυτα και ως παρακαταθήκη θα κρατήσουμε τις παραινέσεις σας, τις υποδείξεις σας, τις προσδοκίες που έχετε από εμάς.

Αγαπημένοι μας Δάσκαλοι,

Σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας, τη βοήθειά σας, τη συμπαράστασή σας. Ελπίζουμε να μας θυμάστε με περηφάνια και νοσταλγία. Σας ευχόμαστε δύναμη σωματική, πνευματική, ψυχική και καλή συνέχεια στο έργο σας.

Αγαπημένοι μας Γονείς,

Σας ευχαριστούμε για όλα. Σας παρακαλούμε να δείξετε αμέριστη κατανόηση τις ημέρες των εξετάσεων που ακολουθούν. Θα ξαναβρούμε σύντομα τον παλιό, καλό μας, , αυτό.

Αγαπημένοι μου Συμμαθητές,

Πραγματικά, αυτό το ταξίδι τελειώνει... Ο Σεπτέμβριος θα βρει τον καθένα μας στο δικό του δρόμο... Ένας νέος χρόνος θα ξεκινήσει, με νέες ελπίδες, νέα όνειρα, νέες προσδοκίες. Όμως όλοι θα νιώθουμε πως η σχολική μας ζωή ήταν μια συγκινητική εμπειρία που μας χάρισε πολλά. Τα χρόνια που ζήσαμε στο σχολείο μας, μας έκαναν αληθινά δυνατούς για να αντέξουμε το μέλλον. Οι φιλίες που δημιουργήσαμε εδώ θα μας συντροφεύουν για πάντα. Και κάπου μέσα μας όλοι θα κρατήσουμε μια θέση στην καρδιά μας για τους δασκάλους μας. Σας ευχαριστούμε για όλα...

Σπύρος Μπασουράκος (Γ3)

## Αντί Προλόγου...

Άλλη μια σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της, για τους μαθητές όμως της Γ΄ Λυκείου αυτό το τέλος δεν είναι όπως τα προηγούμενα. Το τέλος αυτό ταυτίζεται με ένα οριστικό αποχωρισμό από το σχολείο και τα μαθητικά τους χρόνια, αλλά συνδυάζεται συγχρόνως και με την αρχή μιας νέας περιόδου στη ζωή τους. Οι σημερινοί μαθητές γίνονται ακαδημαϊκοί πολίτες και υπεύθυνοι πλέον για να οργανώσουν τη ζωή τους και να διαχειριστούν τα προβλήματα που θα συναντήσουν.

Οι εντυπώσεις και τα συναισθήματα είναι για όλους ανάμεικτα, η χαρμολύπη ίσως είναι αυτό το συναίσθημα που αντιπροσωπεύει περισσότερο όσους αποχωρίζονται τους μαθητικούς χώρους και μαζί τις χαρές και τις ανησυχίες που αισθάνθηκαν μέσα σε αυτούς.

Οι αλλαγές μέρους του εκπαιδευτικού προσωπικού στη μέση της σχολικής χρονιάς και οι μαθητικές καταλήψεις λειτούργησαν μέχρι ένα βαθμό ανασταλτικά για την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου. Ωστόσο, οι μαθητές μας και ειδικότερα οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου απέκτησαν τις απαραίτητες γνώσεις και είχαν την καθοδήγηση που απαιτείται για την αντιμετώπιση των εξετάσεών τους. Την αποτίμηση άλλωστε του έργου που παράγεται στο Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων θα την κάνουν οι ίδιοι οι μαθητές του μετά από λίγο ως υπεύθυνοι πολίτες και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα το βρουν ελλειμματικό.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι τελειόφοιτοι θέλησαν να δημιουργήσουν αυτό το *Λεύκωμα* ως κατάθεση των μαθητικών αναμνήσεων και αυριανό ανατροφοδότη συζητήσεων για πρόσωπα και πράγματα. Περισσότερο το έντυπο αυτό λειτουργεί ως επετηρίδα των τελειοφοιτών του Πειραματικού Λύκειο Αναβρύτων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης εκτός από τις φωτογραφίες των «πρωταγωνιστών» θα βρει τους χαιρετισμούς της Διεύθυνσης του σχολείου και του προέδρου του Συλλόγου των Γονέων και Κηδεμόνων, σύντομα ιστορικά του Σχολείου και της Βιβλιοθήκης του, κείμενα που αναφέρονται στους εορτασμούς και στις δραστηριότητες της φετινής χρονιάς, στις εκπαιδευτικές επισκέψεις και στην εκδρομή των τελειοφοιτών.

Το *Λεύκωμα* δεν περιέχει απόψεις και ιδέες των μαθητών που θα μπορούσαν να αποδείξουν μετά από χρόνια στους ίδιους και σε όσους τύχει να διαβάσουν τις σελίδες του τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους. Το ό,τι δεν συμβαίνει αυτό υπόλογοι δεν είναι οι μαθητές, το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης φέρει ο υπεύθυνος για τη διαμόρφωσή του και υπογράφων το παρόν προλογικό σημείωμα. Θελήσαμε το περιεχόμενο του *Λευκώματος* να αποτελεί κατάθεση ψυχής και πεδίο μαθητικού αυθορμητισμού.

Από τη θέση αυτή θέλω να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές και μαθητές που συνέβαλαν ο καθένας με το δικό του τρόπο στη δημιουργία του. Θα ήταν όμως ανεπίτρεπτη παράλειψη να μην ευχαριστήσω ξεχωριστά τον Διευθυντή κ. Κωνσταντίνο Δημογέροντα και την Υποδιευθύντρια κ. Μαρία Παπαδάκη για τη βοήθειά τους, καθώς και τις συναδέλφους κ.κ. Ειρήνη Δουτσίου, Έφη Καβιούλα και Άρτεμιν Μώρου χωρίς τη συνδρομή των οποίων το έντυπο αυτό δεν θα ολοκληρωνόταν εγκαίρως.

Οι τελειόφοιτοι γνωρίζουν ότι το τέλος της δωδεκάχρονης πορείας στο σχολείο και ειδικότερα της τριχρονής μαθητείας τους στο Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων δεν είναι παρά ένας μόνο σταθμός από τους πολλούς, ένας από τους πιο σημαντικούς, στον πηγαϊμό τους για την Ιθάκη. Η πορεία για το μεγάλο ταξίδι στην πραγματικότητα τώρα ξεκινάει. Μαζί με τις ευχές μου για καλή σταδιοδρομία και ευτυχισμένα χρόνια, θα ήθελα ως τελευταία συμβουλή, να τους θυμίσω ότι θα πρέπει να έχουν πάντα κατά νου τα λόγια του ποιητή:

*Σα βγεις στον πηγαϊμό για την Ιθάκη,  
να εύχεται νάναι μακρύς ο δρόμος,  
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις...*

Ο υπεύθυνος καθηγητής για το *Λεύκωμα*  
Αντώνης Μαστραπάς